

R A M S E S Laatste Reis.

De laatste nacht van je hele lange lange leven  
Liep ik voor je huis, jouw Sarphatihuis..  
Ik stond stil en dacht aan je  
Sinds kort was je de nieuwe opa voor mijn zoon  
Vroeger zaten we urenlang aan de bar van de Gelaghkamer  
Zopen en snoven ons richting God  
Vaarden samen verliefd tot diep in de nacht over de gracht  
En nu was er een rood-wit lint voor je stoep  
Een werkmans in een bus als poortwachter voor jouw gezongen hemel  
Legde helverlicht met duizenden fijne draadjes  
Al de verbinding aan met het hiernamaals...  
Het is goed zo Ramses, ik laat je los  
Als een wilde vogel zing je je los  
Tot ver achter de horizon.  
Zonder jou Ramses geeft de zon  
Een straal minder licht op mijn Amsterdamse balkon.

Copyright

Amsterdam

Harr Wetterhahn 1 december 2009

Tel 06-10874779

[harr@upcmail.nl](mailto:harr@upcmail.nl)